

Een paar dagen geleden vertelde mijn moeder me dat de hemel er is voor iedereen.

*Voor gelovigen en niet-gelovigen.*

Het enige verschil is dat zij die geloven weten van het bestaan van de hemel, niet-gelovigen geloven daar niet in. Maar de hemel is er voor iedereen.

*Voor iedere gelovige.*

Het enige verschil tussen gelovigen onderling is de boodschapper van het geloof en de uitleg daarbij. Maar de hemel is er echt voor iedereen.

*Voor alle mensen.*

Op zielsniveau bestaat het verschil tussen man en vrouw niet, laat staan dat geloofd wordt dat de een beter is dan de ander. In de hemel heb je niet een lichaam, ben je niet een sekse.

Op zielsniveau bestaat er geen verschil, dus al helemaal niet naar kleur ogen, haar- of huidskleur. In de hemel straalt iedereen namelijk hetzelfde licht uit.

*Voor alle vormen van liefde.*

De hemel kent alleen de puurste vorm van liefde, wensende dat op aarde het inzicht mag komen dat het geven van liefde het hoogste goed is.

De hemel is er voor iedereen, voor alle liefhebbers.

De hemel gunt alle mensen op aarde deze inzichten en hoopt dat we daar bewust naar zullen leven. Verschillen bestaan slechts in onze gedachten, in het echt zijn ze er niet. Echt niet!

En mijn moeder kan het weten; ze is namelijk ruim 20 jaar geleden overleden.