

Respecteer respect

door: dr. Alex Klein

De mensheid heeft nog zo veel te leren.

Er is zoveel dat de mens weet, maar er is ook veel dat ze is vergeten of (nog) niet weet.

Zoals het inzicht dat wederzijds respect de bron van onze samenleving is en voortkomt uit de liefde.

Respect heeft zo veel mooie synoniemen, een aantal zal ik hier graag gebruiken

(<https://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=respect>). Eén daarvan is **eerbied**; als we elkaar meer (wederzijds) eerbied zouden geven, dan zou de wereld er al zo veel mooier uitzien. Een ander tweelingwoord voor respect is **bewondering** of **adoratie**; waar is het inzicht van de mens(-heid) gebleven, dat de planeet waarop zij leeft **verwonderingswaardig** is? Bewondert en verwondert u zich over de flora, fauna en de andere wereldse bewoners?

Erkenning is ook zo'n interessante insteek: ergens in de afgelopen eeuwen is de mens kwijtgeraakt dat ieder mens gelijk is. Er zijn geen verschillen, hoe verschillend we er ook aan de buitenkant uitzien.

Erkenning dat ieder mens angsten heeft, liefde nodig heeft en simpelweg iedere dag moet eten, drinken en wonen, waar is dát inzicht gebleven? Als u erkent dat de persoon tegenover u hetzelfde voelt en vreest als u, zou u die ander dan met iets meer **egards** kunnen behandelen?

Alle religies kennen dezelfde bron, ook al erkennen de geloven dit zelf niet. **Eerbied** voor die mooie stappen in de richting van verlichting van de ander zou al zoveel wereldse haat voorkomen.

Respecteer het geloof van de ander, gelijk hij het uwe dient te respecteren.

Het individu is niks...

Begrip voor de ander, waar de mens zo afhankelijk van is, waar is dát gebleven? Ieder persoon individueel kan niet leven zonder die ander; want wie heeft uw kleding gemaakt, het brood gebakken en daarvoor het graan geteeld en geoogst, wie heeft de CV-ketel opgehangen voor het warme water van de douche? Iemand anders, toch? Zonder die ander is het individu niets. Zonder die ander bent u niets; zonder u is die ander niets.

Heb daarom respect voor de docent van uw kinderen, omdat hij z'n best doet het mooie mens in hen te doen laten ontwaken. Heb respect voor de agent die uw wijk veilig houdt, voor de buschauffeur die u vervoer biedt, voor de minister die z'n best doet het land te regeren. Heb respect voor alles dat de natuur u biedt, voor hetgeen de planeet u geeft, voor alles dat leven heeft en leven geeft.

U bent er zelf namelijk geheel afhankelijk van.

Heb respect voor het leven.

Heb respect voor de liefde.