

Ze kan dat, als ze dat wil

door: dr. Alex Klein

De menselijke ziel kan, als ze dat wil,
de honger in de wereld stillen, alle armoede op aarde verrijken
en de oorlogen tussen volkeren sussen.

De menselijke ziel kan, als ze dat wil,
de gedachten van de geest en het verdriet van het gevoel verlichten
en de pijn van het lijf laten wegstromen.

De menselijke ziel kan, als ze dat wil,
de wolken voor de zon wegnemen, de regen daar laten vallen waar nodig
en de wind laten rusten in stilte.

De menselijke ziel kan, als ze dat wil,
energetische blokkades in het lichaam, die kwalen, klachten en ziektes veroorzaken,
wegnemen en vanuit liefde gezondheid waarborgen.

De menselijke ziel kan, als ze dat wil,
van planeet naar planeet reizen, daar andere levensvormen ontmoeten
en wijsheden van ongekend niveau vergaren.

De menselijke ziel kan, als ze dat wil,
over de dood heen kijken om overledenen opnieuw te ontmoeten
en kennis van voorouders te verkrijgen.

De menselijke ziel kan, als ze dat wil,
terug in de tijd gaan, maar ook alvast vooruit reizen,
eeuwen, maar ook minuten slechts.

Liefde en alleen de liefde

De menselijke ziel kan dat, als ze dat wil.

Maar de moderne mens is zo kleinerend en kleinzielig, zo beperkt in denken, doen en geloven,
zo angstig voor alles, dat ze niet kan vastgrijpen noch begrijpen. De mens is ernstig egoïstisch en
egocentrisch, stelt zichzelf boven de ander, individualisme boven altruïsme, ik boven wij.

Maar de mens mag leren dat zij haar eeuwige ziel is in een tijdelijk lichaam, dat een levenslange reis
maakt op de planeet dat zij haar aarde noemt. De mens mag leren dat zij tijdelijk bewoner is van
deze wereld en al haar houvast moet loslaten als ze afscheid neemt van haar bestaan. De mens mag
leren dat 'hebben van bezit' niet waar is of hooguit tijdelijk genot biedt om vervolgens om te buigen
naar angst en verdriet voor verlies van datzelfde bezit.

Moge de mens leren dat slechts één het allergrootste bezit is en dat is de liefde. Liefde geven en
ontvangen is eeuwig en voor altijd. De ziel die weet dat ze liefde kent en gekend heeft, liefde geeft
en gegeven krijgt, deze is de ziel die blijvend rijk is en vanuit die rijkdom alles kan als ze dat wil.

De menselijke ziel kan dat, als ze dat wil.